



# "כ"ן דובים ולא יער", תערוכה והפעלה משפחתית

Posted on 6 בינואר 2020 by שוש להב



תערוכה חדשה שבמרכזה דובי צעצוע, במסגרת העונה הישראלית לעיצוב חולון, שילדים והורים יאהבו. בגלריית המשכן בית מאירוב, חולון  
**Categories:** כחול לבן, ראשי  
**Tag:** הפעלה משפחתית, פו הדב

כולנו מכירים ואוהבים את פו הדב. נכון? אז הדב הידוע מסיפורי א.א. מילן לא לבד! התערוכה "כ"ן דובים ולא יער", שתפתח בגלריית בית מאירוב בחולון ב- 25.1.20 תוקדש לדובים ותציג מאות דובי צעצוע מהאוסף הגדול של אריק נודלמן, מהאוסף של טדי קולק ז"ל ראש עיריית ירושלים לשעבר, דובים של המעצבות הישראליות קלרה גולשטיין, רות גרומר ושל נוני אביטל, ובתוכם דובים שעוצבו במיוחד לסיפורים של אפרים קישון ז"ל והם נקראים על שמות שלושת ילדיו: רפי, אמיר ורננה. אוצרת התערוכה: חנה הרצמן.

במסגרת התערוכה יתקיימו פעילויות מיוחדות להורים וילדים, ובתוכן סדנאות יצירת דובים.

דובים אהובים על ילדים ובוגרים גם בספרות וגם כצעצועים כבר מהמאה ה-19. מאז סיפור זהבה ושלושת הדובים דרך דובי רוזולט (טדי בר) של סיימור איטון ופלויד קמבל, הדב רופרט של מרי טורטל, פו הדוב של אלן אלכסנדר מילן,



הדוב בלו מתוך ספר הג'ונגל של קיפלינג (ודיסני), הדב פדינגטון של מייקל בונד, הדוב מיסקה הרוסי שמכב במעשיות רוסייות רבות ואחרים - התנחלו הדובונים והדובים גם בחדר הילדים, וזכו לחיבוק אוהב מידי קהלם הצעיר ולא פחות מזה המבוגר.



דב חמוד של האמנית נוני אביטל. צילום רן יחזקאל

בתערוכה נפגוש את הדובים שהיו לפני שנים רבות חברים של ילדים ברחבי העולם ובישראל, נכיר דובים מכניים רבים, דובים גדולים וקטנים עם פרווה חומה, שחורה או לבנה, דובים מבד ומצמר סרוגים או תפורים בעבודת יד. בין הדובים שיוצגו בתערוכה, יהיו דובים מכניים מהאוסף הנדיר של אריק נודלמן, שבאוספו דובים מהמאה הקודמת ושאניס מכניים ממגוון מדינות. עוד יוצגו בתערוכה, הדובים של נוני אביטל (אמה של השחקנית מילי אביטל), ששימשה שנים רבות כמעצבת הראשית של מפעל הצעצועים "טוילנד" בישראל, מפעל לבבות פרווה שהיה יצואן של בובות לאירופה ולארה"ב. בתוך מסגרת זו יכבו גם הדובים של אפרים קישון שנקראים על-שם ילדיו.

כן יוצגו דובים מתוך אוסף הדובים של טדי קולק ז"ל, מי שהיה ראש העיר המיתולוגי של ירושלים ואהב דובי צעצוע. עוד יוצגו בתערוכה דובים שיצרה ועיצבה קלרה גולשטיין, אשת היי טק שנפשה נקשרה בדובים לאחר שפגשה בבודפשט אישה שישבה מאחורי מכונת תפירה בחדר מלא דובים בעבודת יד תפרה דובים. אצל רות גרומר, סבתא מחולון, החל הצורך ליצור דובים כאשר רצתה להכין צעצוע מנחם וחבר טוב לנכדה. היא החלה לסרוג דובים ואלה יוצגו בתערוכה לצד דובים מיוחדים שהיא תסרוג עבור התערוכה. אוסף מרשים נוסף יגיע מהאספנית אסתי בראון אשר בותרת את הדובים שלה בקפידה בכל ביקור שלה ביעד אחר בעולם, לכל אחד מהם לדבריה יש אישיות משלו ועבורה דובי הוא קודם כל מקור לחיבוק, חום ואהבה.



שלושת ילדיו של אפרים קישון והדובים הנושאים את שמם. צילום עמיר קישון

כמו כן יוצג בתערוכה אוסף דובים מיוחד אשר יוצא מארכיון מוזיאון הילדים הישראלי בחולון, במיוחד לתערוכה זו. ומלבד בובות דובים, תקדיש התערוכה מקום לצילומי דובים מהקוטב הצפוני, של דויד מונסונגו - אמן רב תחומי, צלם ומשורר, אשר רגישותו השירית, למילים, למקצבים, וחיבורו לאינטימיות של המילה מהדהדים לתוך צילומי הטבע שלו. הוא מצלם רבות בשמורות הגדולות באפריקה, בארצות מזרח אסיה, ביערות הגשם של מרכז אמריקה ובאנטרקטיקה.

פתיחה: 25.1.2020 שעה 19:30 / נעילה: 18.4.2020

גלריית המשכן בית מאירוב, חולון

רח' הרצפלד 31, חולון. טל: 03-6516851

שעות פתיחה: ג', ד', ה' 17:00-20:00; ו' ושבט 10:00-13:00

הכניסה לגלריות העירוניות בחולון ללא תשלום

## **מוזמנים לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו 'טיול משפחתית בארץ ובעולם'**